
Kunst Met Een Draai

Het kunstwerk in het Oosterpark van woonwijk De Draai markeert de locatie van veraf en dichtbij. Het kunstwerk in het park kan een ontmoetingsplek zijn voor iedereen, jong en oud, de bewoners van de wijk en toevallige passanten.

Het is een sculptuur, die je vanuit allerlei verschillende zichthoeken telkens weer kunt bekijken en opnieuw kunt beleven - tijdens de wandeling of fietstocht door het park. Maar je kunt er ook bij stil staan en letterlijk op zitten om te genieten van het kunstwerk en het park.

MS: "Met beeld-taal maak ik taal-beelden. Vanaf het begin van het kunstproject in juli 2021, viel de bijzondere naam van de woonwijk mij direct op. Mijn eerste gedachte was gelijk: met die naam - dat hoef je niet te verzinnen - daar moet je natuurlijk in het kunstwerk voor deze locatie iets mee doen. 'De Draai' dient zich als het ware vanzelf aan als inspiratie voor de figuratie, de 'vorm' van de sculptuur en de 'inhoud' van het kunstwerk.

Er is een overeenkomst tussen de naam van de wijk en het wezen van kunst. Kunst verruimt je blik en verbreedt je horizon. De ervaring van kunst doet je met andere ogen kijken. Kunst is nooit eenduidig, maar altijd meerduidig. Kunst geeft er een draai aan. Het woord 'Draai' en het woord 'Kunst' hebben bovendien evenveel letters, net als 'Met' en 'Een'.

Zoals de 'draai' of 'twist' een karakteristiek kenmerk is van kunst, geeft het kunstwerk een draai aan 'De Draai'. In het kunstwerk voor 'De Draai' valt het wezen van kunst en de naam van de locatie samen, en worden één."

Het kunstwerk is een ludiek en speels 'zinnebeeld' in het park. Het kunstwerk spreekt tot de verbeelding. De sculpturale ronde vorm met de letter-segmenten in hoogrelief, doet ook denken aan de profielen van de wielen van landbouwmachines die hier eerder op het land reden.

Het 'zinnebeeld' voor de kunst brengt de locatie in beeld met een zin van vier woorden aan al de vier zijden: aan de binnenkant, aan beide zijanten en aan de buitenkant van de cirkel. Bij een schuine zichthoek, zien we het deel van de figuratie aan de binnenkant én de buitenkant - 'Kunst Met' en 'Een Draai' - in een slag gedraaid ten opzichte van elkaar.

Het kunstwerk voor 'De Draai' zorgt - vanuit welke kant je er ook naar kijkt - voor een optisch schouwspel overdag en in avond- of nachtsituatie.

Het kunstwerk staat. Waar staat het kunstwerk? En wat staat daar nou? Verdraaid, nu zie ik het, nu zie jij het, nu zien we het - Het kunstwerk voor woonwijk De Draai is: 'Kunst Met Een Draai'.

Titel: 'Kunst Met Een Draai'

Kunstenaar: Martijn Sandberg

Locatie: Oosterpark, woonwijk De Draai, Dijk en Waard

Materiaal: reliëf in beton

Afmetingen: diameter cirkel 3.5 m, diepte 0.5m

Concept en figuratie: 2021

Definitief ontwerp: 2022

Realisatie en oplevering: 2023

Project assistentie kunst: Atelier Rinzema

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard